

Westerbork 2015.

Vrijdag 29 mei 2015 gingen wij, havo 3 van het Montessori Lyceum Rotterdam, met 60 basisschool leerlingen van de Vierambachtschool naar Westerbork. Als voorbereiding hadden we in de geschiedenislessen een boekje gekregen, met een opdracht dat we een klein tijdschriftje (Picozine) moesten maken samen met de basisschoolleerlingen. Daarna werden de havoleerlingen opgedeeld in groepjes van drie en werden we gekoppeld aan twee leerlingen van de Vierambacht. De Vierambacht leerlingen hadden als voorbereiding informatie opgezocht over een bepaald monument van de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. Samen gingen de groepjes, bestaand uit havisten met de groep acht leerlingen naar hun gekozen monument.

Een week later stonden we om half 9 negen klaar op school om met de bus naar Westerbork te vertrekken. De groep acht leerlingen hadden een aparte bus en vertrokken vanaf hun eigen school. Ook de burgermeester van Rotterdam, meneer Ahmed Aboutaleb kwam naar Westerbork om ons te vergezellen. Het was het idee van meneer Aboutaleb om de klassen uit te nodigen op excursie naar kamp Westerbork.

Eenmaal aangekomen werden de groepen weer opgedeeld in vier groepen. De helft begon in het museum. Een kwart keek een film over het leven in het kamp en hoe het was om met de angst te leven om gedeporteerd te worden. De rest kreeg een opdrachtenboekje en moest een quiz over de Tweede Wereldoorlog maken. De leerlingen vonden het museum heel leerzaam. Ook kon je veel luisteren en videofragmenten bekijken. De andere helft ging samen met de burgermeester naar het kamp zelf.

Er was niets meer over, van wat eerst het voormalige kamp Westerbork was. Alles was platgewalst. Het enige wat nog intact was, was het huis van de kampcommandant. Er stond een enorme glazen koepel omheen zodat er niks mee kon gebeuren. Daar werden we in twee groepen ingedeeld en kreeg elke groep een begeleider. We moesten op een verhoging zitten. Iedere verhoging betekende dat er een belangrijk gebouw heeft gestaan. De mevrouw vertelde dingen over het kampleven en dat je zogenaamd naar een werkkamp werd gestuurd, maar in werkelijkheid werd je naar een concentratiekamp gestuurd om vermoord te worden. Er waren ook uitzonderingen, en dan werd je wel naar een werkkamp gestuurd. De mensen kregen een verkeerd beeld en dachten dat alles goed zou komen.

Toen gingen we met meneer Aboutaleb naar een nagemaakte barak. Daar mochten we vragen stellen aan Aboutaleb. Daarna gingen we naar een monument, De 102000 stenen. We hadden een joods slachtoffer uitgezocht en de naam van dat slachtoffer hadden we op een steentje geschreven. Daarna hadden we dat samen met Aboutaleb op het monument gelegd. Het is namelijk een joodse traditie dat als je de naam hardop zegt en een steentje neerlegt, dat het slachtoffer niet vergeten is. Hierna waren we klaar, en gingen we terug naar school, met een tussenstop bij de McDonalds!

Kortom, hadden we een leuke en leerzame dag!

Haley en Zahra uit H31.