

Montessori Lyceum Rotterdam

Ik ben een Montessoriaan

Inleiding

Welkom op het Montessori Lyceum Rotterdam, oftewel het RML. Ook wel Monte genoemd. Je hebt samen met je ouders gekozen voor een bijzondere school. Bijzonder omdat wij zo onze eigen opvattingen hebben hoe onderwijs moet worden gegeven en bijzonder omdat wij zo onze eigen opvattingen hebben hoe we met elkaar om moeten gaan. Over dat laatste gaat dit boekje.

In eerste instantie is onze school niet zo van de regels. Een ordereglement zoals veel andere scholen wel kennen, wordt door ons als te star gezien, maar ook als een belemmering voor een meer natuurlijke houding. Er zijn altijd gevallen of situaties waarin de regels niet voorzien en dan verwachten wij van de leerlingen dat ze in de geest van de school handelen en niet naar de letter van het reglement. Dit moet jouw school zijn en niet de school van regelmakers. Daarom kiest de school voor een persoonlijker benadering. Werkenderwijs ervaar je de regels. De nadruk ligt daarbij op uitleg en niet handhaving van de regels door disciplinaire maatregelen.

Dit past in onze pedagogische visie. Om met vrijheid en verantwoordelijkheid te leren omgaan, moeten de leerlingen deze op school ervaren. De vrijheid moet in de eerste plaats bestaan uit een minimum aan druk van buitenaf in de vorm van opgelegde regels. Natuurlijk zijn er grenzen aan de vrijheid. Eén van die grenzen is het algemeen belang. Niemand heeft het recht anderen in zijn leren en werken te belemmeren. Door een persoonlijke benadering wordt getracht de redelijkheid van die grens te doen inzien. Ons uitgangspunt is **vrijheid in gebondenheid**. Goed onderwijs en een veilig en warm schoolklimaat ontstaan immers niet vanzelf, daar zijn toch regels/afspraken voor nodig. We vragen daarom om vertrouwen in elkaar en om inzet en enthousiasme, maar ook om het nakomen van afspraken en het elkaar op respectvolle wijze aanspreken als afspraken niet worden nagekomen. Het is belangrijk te beseffen dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de leerlingen, ouders en docenten. In een gemeenschap als de onze geldt daarom een aantal vanzelfsprekendheden. Maak je die eigen en je bent een echte Montessoriaan.

Vanzelfsprekendheid 1

Het jaar wordt een succes

Dit is de allerbelangrijkste vanzelfsprekendheid. Jij zorgt ervoor dat het in school gezellig is door een goed humeur te hebben, door positief te zijn en door je sociaal te gedragen. Met zo'n instelling wordt het ook echt een goed jaar. Niet een ander zorgt daarvoor, maar jij.

En zit het een keer tegen of vind je het even niet leuk, dan praat je daarover. Met je ouders, met je vrienden, met docenten, met je mentor, met een counselor. We zijn er voor elkaar.

Vanzelfsprekendheid 2

We moeten weten waar je bent

Normaal gesproken zit je in een lokaal met je klas of lesgroep. Als we je nodig hebben, kunnen we je vinden. Maar het kan zijn dat je er een paar uur, een dag of meerdere dagen, niet bent. Je kunt ziek zijn, ziek worden of naar de ortho, dokter, tandarts, enzovoort moeten. Probeer dit soort afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijden te maken. Hoe dan ook, je moet ons altijd laten weten wat er aan de hand is en waar je bent.

Als je 's morgens niet naar school kunt komen omdat je ziek bent, dan moet een ouder of verzorger even de school bellen. Voor half negen, want dan beginnen de lessen. Met een telefoontje kan iemand je 1 dag ziek melden. Ben je langer dan 1 dag ziek, dan moeten je ouders of elke dag bellen, of een briefje meegeven op de dag dat je weer beter bent en naar school komt.

Als je ziek wordt onder schooltijd, dan ga je naar je mentor om je af te melden. We willen namelijk graag weten wat er aan de hand is. Of je wel alleen naar huis kunt, of er iemand thuis is, of je vaak ziek naar huis gaat, enz. Geeft jouw mentor toestemming dan ga je via de conciërgerie naar huis. We bellen altijd een van je ouders om te overleggen en ze te laten weten dat je onderweg bent/opgehaald moet worden. Als je thuis bent aangekomen, dan willen we dat je even naar school belt om ons dat te laten weten.

Als je je mentor niet kunt vinden, dan kun je je ook afmelden bij de coördinator van jouw jaarlaag of de conrector leerlingenzaken.

Als je naar de tandarts, ortho, enz. moet, dan weet je dat van tevoren. Maak nooit een afspraak op uren dat je toetsen of examens hebt. Mocht je toch een toets missen, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met je docent over het inhalen van het gemiste werk.

Breng op de dag dat je weg moet een briefje mee. Als je halverwege een lesuur weg moet, dan zeg je dat aan het begin van het uur tegen de docent en laat je je briefje zien. Daarna meld je je met je briefje bij de conciërgerie.

Als je aan het begin van de dag niet kunt komen omdat je naar de dokter moet, dan kun je dat of de dag ervoor doorgeven aan de conciërgerie en zetten zij het in Magister, of je laat je ouders op de ochtend zelf even naar school bellen.

Vanzelfsprekendheid 3

Mijn fiets staat op slot in de fietsenstalling

Onze school heeft een fietsenstalling. Die fietsenstalling wordt bewaakt en de bewaking heeft het daar voor het zeggen.

Je mag niet fietsen of brommen in de fietsenstalling. Fietsen, brommers en scooters moeten altijd op slot gezet worden en op de juiste plekken in de rekken. Je volgt de aanwijzingen die de bewaker daarover geeft, stipt op! Ook als je te laat bent!

De fietsenstalling is open van 8.00 uur tot ongeveer 19.00 uur. Jouw fiets wordt bewaakt van 8.00 tot 16.00 uur. Buiten die tijden is de stalling niet bewaakt. Hij gaat wel op slot, maar als je je fiets laat staan, loop je het risico dat hij gestolen of beschadigd wordt.

Vanzelfsprekendheid 4

Ik ben op tijd in de les

Onze lessen starten om 8.30 uur. We verwachten dat je dan ook in het lokaal bent. Het is voor docenten en je medeleerlingen erg storend als ze al met de les begonnen zijn en er nog een paar laatkomers binnenkomen. Bovendien mis je zelf zo een deel van de uitleg, oefeningen, enz.

Ga op tijd van huis en wees op tijd op school.

Soms zit het tegen en lukt het niet om op tijd te komen. Kom je te laat in de les, dan moet je je de volgende ochtend om 8.00 uur melden. Hiervan krijg je automatisch bericht per mail.

Kom je te vaak te laat, dan gaan we in gesprek met je ouders en krijg jij een zogenaamd 4-uurtje en mag je een uur inhalen. Je kunt zelfs een vierkant rooster opgelegd krijgen. Dan zit je iedere dag van 8.00 tot 17.00 uur op school.

Blijf je na dit gesprek met jouw ouders nog steeds te laat komen, dan zijn wij verplicht en genoodzaakt een melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Deze zal jou en jouw ouders vervolgens in eerste instantie uitnodigen voor een gesprek.

Tussen de lessen in en na een pauze kom je niet te laat. Gewoon *niet*. Je gaat rechtstreeks naar de volgende les en na een pauze heb je tijd genoeg om tijdig in de les te zijn. Voor dit soort te-laat-komers geldt dat ze direct de volgende dag om 8 uur moeten komen.

Vanzelfsprekendheid 5

Ik ben zuinig op mijn spullen en die van anderen

Zorg in school goed voor je spullen. Zet overal je naam op of in. Je tas, boeken, etui, rekenmachine, agenda, sportspullen, enz. De boeken krijg je gratis in bruikleen van de school. Daarna gaan ze naar de volgende leerling. Daarom moet je je boeken kaften en je naam in het stempel noteren. Alleen nette boeken worden aan het eind van het jaar ingenomen. Ben je niet zuinig op je boeken geweest, dan loop je de kans dat je een bedrag moet betalen voor het opknappen of zelfs vervangen van het boek.

En let op: een ongeluk zit in een klein hoekje. Pas vooral op met pakjes drinken in je tas. In de pauze is het lekker als je iets te drinken hebt. Je kunt iets kopen, maar je kunt ook een blikje of pakje van thuis meenemen. Een schooltas is vaak heel zwaar en als je achteloos je tas in een hoek gooit en je boeken komen op een pakje drinken terecht de ellende is niet te overzien. Boeken nat en plakkerig, schriften plakken aan elkaar, kortsluiting in je rekenmachine, enz. Wees dus voorzichtig.

Laat je spullen niet door de school slingeren. Ze zijn zo foetsie. Maar roep niet te gauw 'dat er iets gestolen is'. Meestal heb je je spullen ergens laten slingeren en vinden wij of jijzelf ze dezelfde of de volgende dag gewoon terug. In onze school wordt niet veel gestolen. Omdat de leerlingen weten dat we dat absoluut niet willen. We zijn daar erg streng in. Als je niet met je handen van andermans spullen kunt afblijven, is er voor jou geen plek op onze school. Je plaatst je dan buiten onze gemeenschap. Wij willen zeker zijn van onze leerlingen. Wij moeten ervan op aankunnen dat zij goed voor hun eigen spullen en die van een ander zorgen.

Mocht je iets kwijt zijn, loop dan even langs de conciërgerie want daar liggen alle voorwerpen die in of rond de school gevonden zijn. Er staat ook een doos met gevonden boeken en schriften. Zeg dus niet te snel dat er spullen van je gestolen zijn.

Vanzelfsprekendheid 6

Ik heb mijn spullen bij mij en heb de les goed voorbereid

Wij verwachten dat je altijd je spullen bij je hebt. Agenda, boeken, schriften, pennen, tekenspullen, enz. Dit is noodzakelijk om goed onderwijs te kunnen volgen. Een hele les zonder boek moeten werken of geen aantekeningen kunnen maken is verloren lestijd. Als je geen spullen bij je hebt, is de verleiding groot om andere dingen te gaan doen tijdens de les en daarmee leid je anderen weer van de les af. Lestijd is dure tijd. Docenten steken veel tijd in de voorbereiding van de les. Om van een les een succes te maken vragen ze jou ook om je goed voor te bereiden. Die voorbereiding bestaat vaak uit huiswerk. Door huiswerk train je het maken van opgaven, ontdek je of je de stof werkelijk beheerst, krijg je beter inzicht in de stof door de regelmaat van oefenen, enz. Als je je huiswerk niet hebt gemaakt, gaat een groot deel van het rendement van de les verloren. En dat is zonde (van de tijd en het werk).

Ben je iets vergeten of heb je je huiswerk niet gedaan, meld dit aan het begin van de les. Er kan dan van alles gebeuren. Van een waarschuwing tot strafwerk. Of je mag na schooltijd blijven om je werk in te halen. Dat schiet natuurlijk allemaal niet op en daarom moet je er gewoon voor zorgen dat je voorbereiding klopt. Zo moeilijk is dat niet als je daar even je best voor doet! Indien je een geldige reden hebt waarom je geen huiswerk kon maken, breng dan een briefje van thuis mee.

Heb je je gymspullen niet bij je, dan kun je van de gymdocenten spullen lenen die zij hebben liggen. Nooit zo maar denken dat je niet kunt gymmen als je geen spullen hebt. De vergoeding voor het lenen bestaat overigens uit een uur vege na schooltijd.

Heb je je tekenspullen niet bij je, dan kun je van de tekendocenten tekenspullen kopen, die zij hebben liggen. Dus ook bij tekenen nooit zo maar denken dat je niet kunt tekenen als je geen spullen hebt.

Vanzelfsprekendheid 7

Ik wacht op mijn docent

Soms moet je bij een leswisseling even op een docent wachten. Hij of zij kan door iets of iemand opgehouden zijn. Gewoon even wachten. Met de nadruk op gewoon. In de gang vooral rustig blijven. Ga je stoeien, rennen, enz., dan kan er van alles misgaan. Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand door een raam of glazen deur valt. Bovendien zijn in de lokalen eromheen de lessen al begonnen.

Als na tien minuten de docent nog steeds niet aanwezig is, moet de klassenvertegenwoordiger of zijn vervanger contact opnemen met de schoolleiding. Het is beslist geen regel dat de klas het lokaal of de gang mag verlaten. Je blijft als klas bij elkaar en niemand gaat door de school zwerven.

Vanzelfsprekendheid 8

Ik zet mijn mobiel uit in school

We begrijpen dat je op elk uur van de dag bereikbaar moet zijn en dat je iedereen moet kunnen bellen, maar het gebruik van een mobiele telefoon in school is echt verboden. Als je in een belangrijke afspraak zit, zet je je mobiel uit. Zo kun je de les ook zien, als een belangrijke afspraak waar je dus al je aandacht bij nodig hebt. De enige plek waar je mag bellen is de zogenaamde 'belzone': het gebied van de aula tot aan de klapdeuren. Verder moet de telefoon in het gebouw uitgeschakeld zijn. Als er toch een telefoon afgaat buiten de belzone dan heeft dit een tijdelijke inname van je mobieltje tot gevolg. Dus onze tip: doe je telefoon in je locker, dan raak je hem niet kwijt.

Als iemand jou heel dringend nodig heeft, dan kan de school gebeld worden. Is er een goede reden, dan halen we je uit de les. En als jij heel dringend moet bellen kun je altijd de telefoon bij de conciërgerie gebruiken.

Je mag in school niet met een mp3 speler, Ipod o.i.d. rondlopen. Als je met je dopjes in rondloopt, sluit je je af voor communicatie en dat kan niet. Alleen in de gebieden die voor de pauze zijn aangewezen mag je je oortjes in hebben. In de les alleen in overleg met de docent tijdens vrij werken. En ook dan ben je aanspreekbaar en zorg je dat anderen geen last van jou hebben. Het is trouwens ook het behoud van je eigen gehoor.

Vanzelfsprekendheid 9

Ik pest niet, ook niet digitaal

Leerlingen en docenten moeten er samen voor zorgen dat jouw middelbare schooltijd als prettig wordt ervaren. En hoe kun je nou goede resultaten behalen, hoe kun je het nou naar je zin hebben, hoe kun je je nou goed ontwikkelen als je elke ochtend voor je naar school gaat bang moet zijn dat er weer iets naars kan gebeuren? Dat kinderen uit je klas vervelende dingen tegen je zeggen. Dat ze je spullen afpakken, je buitensluiten en ga zo maar door. Pesten is iets wat we op onze school niet kunnen hebben. Wij vinden dat iemand die pest niet op onze school thuishoort.

We zijn daar streng in. Niemand wordt weggepest. Integendeel, degene die pest en er niet mee op kan houden, die past niet op onze school.

Aarzel niet als je gepest wordt om contact op te nemen met je mentor, een docent die je vertrouwt, de senaat of één van de counselors. Doe dat ook als je ziet dat een ander gepest wordt. Dat is geen klikken! Dat is een probleem melden. We gaan dan samen een oplossing zoeken, ook voor degene die pest, want die heeft eveneens een probleem.

Een moderne vorm van pesten is het digitale pesten. Op internet gedragen onschuldige kinderen zich soms als monsters. Op internet een klasgenoot uitschelden, tijdens het chatten mensen tegen elkaar opzetten, iemand doodwensen in een sms'je, een stiekem opgenomen filmpje op YouTube zetten, iemands computer met een virus besmetten, enz. Digitaal pesten heeft net als gewoon pesten vaak ernstige gevolgen.

De roddels en ruzies die vroeger op het schoolplein speelden, zijn nu vaak verplaatst naar de computer. En op internet is het veel makkelijker pesten, schelden en roddelen. Het is lekker anoniem en er is dus niemand die direct verhaal kan komen halen. Schelden doet pijn, ook online. Daarom willen wij dat er niet gepest wordt, ook niet digitaal. Ook al doe je dat buiten schooltijd, de gevolgen zijn op de school merkbaar en dat vinden we niet acceptabel.

Vanzelfsprekendheid 10

Waar in de school mag je wanneer zijn en eten en/of drinken?

Voor schooltijd wacht je buiten, in de aula, de studieruimte of de mediatheek totdat de eerste bel gaat. Dan pas mag je de gangen in en naar de lokalen gaan. In de pauzes mag je in de aula, de studieruimte op de eerste en de tweede verdieping tot de klapdeuren en de keldergang zijn. En dus niet op de trappen, de gangen en bij de toiletten op de 1^e t/m 4^e verdieping. Tijdens de lessen is het verblijf op de gangen die grenzen aan leslokalen niet toegestaan. Tijdens de keuzewerktijd is alleen het verblijf toegestaan op plaatsen die in de KWT-wijzer worden genoemd.

Er zijn twee pauzes. Dan kan je naar de wc en mag je eten. Omdat we niet een 'echte kantine' hebben, mag je in de ruimtes die voor de pauze zijn aangewezen eten. Maar wel een vriendelijke maar o zo logische vraag: **gooi je rommel in de bakken**. Er zijn er genoeg neergezet. Tussendoor in de lokalen wordt niet gegeten. Alleen voor leerlingen die om medische redenen tussendoor iets moeten eten of drinken maken we een uitzondering. In de BINAST-lokalen geldt een totaalverbod i.v.m. eventuele verontreiniging op de tafels. Dat geldt ook voor lokaal 124 in verband met de instrumenten. Etenswaars, bekertjes koffie, thee of fris mogen dus niet meegenomen worden buiten de plaatsen die zijn aangewezen om te eten.

Vanzelfsprekendheid 11

De omgeving van de school

De school houdt niet op bij de voordeur en het bordes. Denk aan onze burens. Veroorzaak geen (geluids)overlast en houd ook de directe omgeving van de school schoon.

Vanzelfsprekendheid 12

Ik houd de school en de lokalen schoon

Je hebt als leerling recht op een hygiënische en veilige leeromgeving waar je prettig en ongestoord kunt werken. Onze school is een beetje uit zijn jas gegroeid met bijna duizend leerlingen. De jas zit en beetje krap. Dat geeft beperking aan onze bewegingsruimte. Wij geven heel veel geld uit om de school schoon te houden. En dat geld zouden we veel beter kunnen besteden. Wij vragen jullie om ook je steentje bij te dragen. Gooi afval in de ruim aanwezige prullenbakken, papier in de groene containers, zet je stoel aan het eind van het laatste lesuur op je bank, houd je locker schoon, enz. Schrijf niet op tafels.

Alleen samen kunnen we de school leefbaar houden. Het is trouwens helemaal niet raar om rommel die je niet zelf gemaakt hebt zo nu en dan ook eens op te ruimen. Samen maak je een schone school en dus een fijne plek om een belangrijk deel van jouw dag door te brengen.

In de les is kauwgom en snoepen verboden. Aan het begin van een les gooi je je kauwgom weg. Dat doe je automatisch, dus zonder dat een docent dat moet vragen. En natuurlijk gooi je je kauwgom in de prullenbak. Wat je echt niet moet doen, is je kauwgom onder een stoel of tafel plakken. Altijd zijn er weer leerlingen die op een stoel gaan zitten waar kauwgom op zit. Kun je naar scheikunde voor een beurt met kauwgomoplosser, waar je kleren overigens ook niet beter van worden. Of thuis in de vriezer en dan krabben maar, of met pindakaas (echt waar, google maar eens). Gooi je kauwgom ook niet op straat of het Mangertplein. De entree van de school moet er goed uitzien en niet onder de kauwgomplekken zitten.

Vanzelfsprekendheid 13

Ik accepteer terechte straffen

Soms heb je vette pech en kan het gebeuren dat je strafwerk krijgt. Leuk is anders, maar je had het gewoon niet moeten doen. Wij streven naar een redelijke verhouding tussen de ernst van de overtreding en de zwaarte van de maatregel. Nu kan het zijn dat jij daar anders over denkt. Als je meent dat jou ten onrechte een maatregel is opgelegd, kun je dat aan de schoolleiding ter beoordeling voorleggen. Die zoekt dan met jou uit wat er aan de hand was.

Wat je nooit moet doen, is boos naar huis gaan en gewoon het strafwerk niet maken of de maatregel niet nakomen. Of je ouders laten zeggen dat je het strafwerk niet hoeft te maken. Zij kunnen wel contact opnemen met school en over het strafwerk of de maatregel praten, maar niet besluiten dat het niet gemaakt hoeft te worden. Dat is een zaak van de docenten en de school

Als je in de les te vaak gewaarschuwd moet worden of de goede voortgang van de les verstoort, ben je verplicht de les te verlaten zodra de docent je dit opdraagt. Je vertrekt onmiddellijk en met al je spullen. Je laat niets liggen en gaat onder geen beding terug het lokaal in.

Er zijn twee mogelijkheden. Of je moet op de gang of de studieruimte afkoelen en voor jezelf werken, of je moet je melden. Je gaat dan naar je mentor, de coördinator of de conrector leerlingenzaken. In beide gevallen ga je na de les naar je docent om het uit te praten. Of maak je een afspraak om dat op een geschikter moment te doen.

Vanzelfsprekendheid 14

We zorgen goed voor elkaar

Wat een gedoe, hè, al die vanzelfsprekendheden. En waren ze maar zo vanzelfsprekend dat we er niet eens over hoefden na te denken. Toch willen we graag dat je ze je eigen maakt. Alleen dan kunnen we er met zijn allen een leuke en prettige schooltijd van maken. School is meer dan alleen regels en leren. Gezelligheid, samen dingen doen, groter groeien, je ontwikkelen en je diploma halen. Daarom moet je met elkaar afspreken hoe je met elkaar wilt omgaan. Zodat je later kunt zeggen dat je een geweldige middelbare schooltijd hebt gehad op het Monte.

Tenslotte

Wij vragen nogal wat van jullie. Maar je mag van ons ook wat verwachten. Je mag ons aanspreken op de volgende zaken:

Je hebt recht op goed onderwijs

Je hebt recht op een redelijke studiebelasting

Je hebt recht op een zorgvuldige beoordeling

Je hebt recht op een beoordeling en invoer van je cijfer/beoordeling binnen de afgesproken tijd

Je hebt recht op nabespreking van de toets

Je hebt recht op een ongestoorde leeromgeving

Je hebt recht op een veilige en schone school

Je hebt recht op informatie

Je hebt recht op privacy

Je hebt recht op medezeggenschap

Je hebt recht op vrijheid van meningsuiting

Je hebt recht op vrijheid van vergadering, betoging en vereniging

Je hebt recht op respect en vrijheid van uiterlijk

Je hebt het recht om klachten in te dienen

Voor een uitgebreidere beschrijving van deze rechten kun je terecht bij het **leerlingenstatuut**.

Dit kun je terugvinden op de RML-site.

Succes en maak er een leuke, leerzame en gezellige tijd van! Wees er trots op dat je lid bent van onze Montessoriaanse gemeenschap.

Nog even kort samengevat:

Vanzelfsprekendheid 1

Het jaar wordt een succes

Vanzelfsprekendheid 2

We moeten weten waar je bent

Vanzelfsprekendheid 3

Mijn fiets staat op slot in de fietsenstalling

Vanzelfsprekendheid 4

Ik ben op tijd in de les

Vanzelfsprekendheid 5

Ik ben zuinig op mijn spullen en die van anderen

Vanzelfsprekendheid 6

Ik heb mijn spullen bij mij en heb de les goed voorbereid

Vanzelfsprekendheid 7

Ik wacht op mijn docent

Vanzelfsprekendheid 8

Ik zet mijn mobiel uit in school

Vanzelfsprekendheid 9

Ik pest niet, ook niet digitaal

Vanzelfsprekendheid 10

Waar in de school mag je wanneer zijn en eten en/of drinken?

Vanzelfsprekendheid 11

De omgeving van de school

Vanzelfsprekendheid 12

Ik houd de school en de lokalen schoon

Vanzelfsprekendheid 13

Ik accepteer terechte straffen

Vanzelfsprekendheid 14

We zorgen goed voor elkaar